«On Air... myths and tales"

Στίχοι Τραγουδιών - Lyrics of Songs

http://kSamson.com



MYSTIC FLIGHT

Music: Konstantin Samson Lyrics: Joachim Skondras

This is a story of a father and son Who were both unhappy and sad A ruthless King held them prisoners And to escape was the only they had

Refrain

Put on the wings of feathers my son Come on to fly away Watch out; don't reach too close to the sun We're gonna be free today

The sun is shining all over today Perfect clouds show us the way We have to try even if we fail We're no longer staying in this jail

Refrain

Put on the wings of feathers my son Come on to fly away Watch out; don't reach too close to the sun We're gonna be free today

RACE TO GOAL

Music: Konstantin Samson Lyrics: Joachim Skondras

Flying pilots in the sky
Fearless men who are playing high
Always chasing the cloud line
None can change up their minds
up their minds

Sunlight hits us on the face
Longer flight is the race
Always wanted more and more
Love to circle the thermic's core
thermic's core

Over the mountains, over the hills
Racing to goal how great it feels
Pushing hard for speed the bar
And it takes you away and far
way and far

THE LAST FLIGHT

Music: Konstantin Samson Lyrics: Joachim Skondras

Bright stars are falling, in space into the night The dance of the light, still traveling fast Planets in lighting, the cosmic vast

Universe playing, the games of the God The secrets of matter, melts in the fire Of womb gave us the birth, in planet Earth

Refrain

We are in space, traveling fast Beautiful place, Galaxy's vast The human race, we have God's face And we are flying

In to the dark, Speed of the light A space ark, in cosmic night We have the mark, in our sight And we are crying We are the human race Flying the universe And we are dying

Silent moments of past passing by All secrets revealed to our eyes Ecstatic and curious is the sight

Carrying the seeds of, our kind into the space But we have the greed in our mind That left us alone and far behind

THE LAST FLIGHT (Ελεύθερη Απόδοση στα Ελληνικά)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΤΗΣΗ

Λαμπερά αστέρια, καταρρέουν μέσα στην διαστημικά νυχτιά. Ο χορός του φωτός τους ακόμα ταξιδεύει γοργά. Οι πλανήτες φωτίζονται, μέσα στην κοσμική απεραντοσύνη.

Το σύμπαν παίζει, παιχνίδι Θεϊκό. Τα μυστικά της ύλης λιώνουν μέσα στη πυρακτωμένη μήτρα που μας γέννησε σε τούτη εδώ την γη.

Refrain

Είμαστε στο διάστημα, ταζιδεύοντας γρήγορα, Πανέμορφο μέρος το γαλαζιακό απέραντο. Η ανθρώπινη φυλή, με το πρόσωπο του θεού. Και πετάμε.

Μέσα στο σκότος, με ταχύτητα φωτός. Μια διαστημική κιβωτός στη νύκτα του σύμπαντος. Έχουμε το σημάδι στην θωριά μας. Και δακρύζουμε. Είμαστε το γένος των ανθρώπων. Πετάμε στην απεραντοσύνη. Και πεθαίνουμε.

Βουβές στιγμές του παρελθόντος περνούν δίπλα μας. Όλα τα μυστικά αποκαλύπτονται μπροστά μας. Εκστατική και περίεργη είναι η ματιά μας.

Κουβαλάμε το γόνο του είδους μας μέσα στο διάστημα. Αλλά έχουμε την απληστία στο μυαλό μας, που μας άφησε μόνους και μακριά πίσω.

NO BORDERS

Music: Konstantin Samson Lyrics: Joachim Skondras

As we travel around, Every mountain and town We try to find a place for all That no man puts a wall

And our vision is great
As we pass every state
To search for us and all the others
The way to be like brothers

Refrain

So finally we found the place An area to live still full of wonders With dignity, glory and grace And this is the land of no borders

This is the air that we breathe and we blow and we try To ride the wind and the breeze in uncompromised flight No borders ... No borders ... No

As we fly in the height
Our soul gets in light
And we are there to feel in lift
The Mother Nature's gift

Now look up the cloud What a beautiful sound Of thousand winds you wish to blow To get you up when low

SKYWALKER

Music: Konstantin Samson Lyrics: Joachim Skondras

Walking the unknown paths on the atmosphere In to the secret routes of the travelling winds

The destination is the middle of nowhere And your thoughts at the superior feel of the heights

No one can feel the way you do The moment your feet leaves the ground behind

No one can touch you when you're up there Riding the wind because you dare

Clouds reflect the sunrays on your face Forests and mountains passes in a hurry under

Birds show you the way to win your race But stay away from gust and thunder

Day dies in a bloody sky Horizon show you the last frontier

You'd love to stay forever high And your heart, for once again, is crystal clear.

SKYWALKER (Ελεύθερη Απόδοση στα Ελληνικά)

Ουρανοδιαβάτης

Περπατώντας τ' άγνωστα μονοπάτια τ' ουρανού Μέσα από τις μυστικές διαδρομές των ταξιδευόντων ανέμων,

ο προορισμός βρίσκεται στην μέση του πουθενά και η σκέψη σου στην ανωτερότητα των αισθήσεων των υψών.

Κανένας δεν μπορεί να αισθανθεί αυτό που κάνεις τις στιγμές που τα πόδια σου αφήνουν το έδαφος πίσω σου,

Κανένας δεν μπορεί να σε αγγίξει όταν είσαι εκεί πάνω Ιππεύεις τους ανέμους επειδή είσαι τολμηρός.

Τα σύννεφα αντικατοπτρίζουν τις ακτίνες του ήλιου στο πρόσωπό σου Δάση και βουνά περνάνε από κάτω σου γρήγορα.

Τα πουλιά σου δείχνουν το δρόμο για να κερδίσεις τον αγώνα Όμως μείνε μακριά από καταιγίδες και κεραυνούς.

Η μέρα αργοσβήνει σε ένα ματωμένο ουρανό. Η γραμμή του ορίζοντα, φανερώνει το τελικό σύνορο.

Θα ήθελες να μείνεις για πάντα εκεί. Και η καρδιά σου για ακόμη μια φορά είναι κρυστάλλινα καθαρή.